

Maastricht, 7-4-1958
Turennestraat 21,

Hooggeachte Heer Prick,

Het doet me genoegen uit Uw brief van 2 dezer te kunnen opmaken, dat mijn kindergedicht U zoveel genoegen heeft verschaft. Helaas kan ik U nog niet het stel gravures van Kipping laten toekomen. Kipping is dezer dagen bij mij geweest en verzocht nog uitstel tot na zijn terugkeer uit Waalwijk, waar hij, overigens niet in on-activiteit zijn vakantie per Pasen doorbrengt.

Kipping vertelde mij, dat Mevr. Tegenbosch-Charpentier ook van Waalwijk is en dat hij nog tekenles van haar heeft gehad.

Het zal wel in orde komen en zodra K. terug is, hij meent 16 dezer, hoop ik U van mij te laten horen. Voor het rose papiertje intussen mijn dank, ook indirect van mijn „huisdrukkers“.

Aan het formaat van het werkje kan ik niets doen en ik heb mij in de loop der tijden maar stilletjes neergelegd bij alle formaten; daarbij denk ik dan aan die Spaanse heilige, een zekere San Pedro (de achternaam ben ik kwijt geraakt), die beweerdde als men, vooral vrouwen, van volwassenen tot de kleinste kleuters in kleedjes van eenzelfde dessin kleedt, allen tevreden zullen zijn met hun lapje voorjaarsmode, ook al verschilt de oppervlakte nog al danig. Vroeger dacht ik ook in verzamelde werken van één formaat, maar dit is voorbij.

Ja, die Zwarte mijnheren en het onderwijs. Vroeger kwam een zoontje van het hoofd der school met mij spelen en toen ik hem een keer de Epinalprent van Kleinduimpje liet zien, bleek, dat hij nog nooit van reuzen of van één Reus had gehoord. Zijn vader vond ook, waarom de kinderen voortijdig bang maken? Er komen onder de normale mensen al zulke een monsterlijken voor.

Van „Emeritaat“ hoor ik momenteel nog weinig. Als U lezer is van „Tirade“, moet U eens opletten, Adriaan Morriën, zal het daarin hebben over mijn „Vijf families en één poederblauw“, als opening van de tirailleurs-publiciteit voor deze nieuwe bundel.

Hopend spoedig Uw „Droom in het Jekerdal“ van zijn gezellin het mapje met de gravures te kunnen voorzien, met beste wensen voor Uw eigen werk, hartelijke dichtersgroet en

met alle hoogachting
Pierre Kemp