

Maastricht, 1 mei 1959

Turrennestraat 21.

Hooggeachte Heer Prick,

Tegelijk met Uw brief van 28 april ontving er een van Raimond Brulez, adj-directeur-generaal van het N-LR, die mij vroeg of ik er mee kon instemmen, als er een captatiewagen van Brussel zou komen en Adriaan de Roover daarbij als interviewer zou optreden. En of, bij mij principiële instemming mocht verwachten.

U vond dat vanzelfsprekend goed en wacht nu nadere berichten af.

Mijn beste dank voor Uw brief van 28 april en inderdaad ik heb veel binnenpret gehad en nog aan de ware gedaante van Roodkapje. Als U op 6 mei hier komt, hoop ik U ook de plaat van Manuel Orazi, die betrekking op "Grand-mère" heeft te laten zien. Intussen heb ik met genoegen uit Uw brief vernomen, dat U heel wat van Béranger weet en vele malen meer dan die twee regels, die ik de familie Roodkapje opplak als etiket. Het zal Lily ook wel plezieriger zijn geweest bij het typen, dan die wat mystieke "Tocht". Vooral toen het hoedje klaar was!

Als Adriaan de Roover nu maar niet vóór 6 mei komt, kan hij het "Li voor Turkoois" meenemen. Enfin, maar afwachten. Zoude dit het geval zijn, dan probeer ik het U nog door te geven.

U zal dus gaarne afwachten, wat er a.s. Woensdag, 6 mei om even over half acht uit Lily's tikmachine is komen rollen.

Dank ook voor mededeling over Boekgeschenk. Leve Jellinek! Over de "Tuin" laten separaat meer. Hebt u al een opzet voor Lily's suite?

Deze brief kom nog juist op de bus, als ik hier Staak. Met hartelijke dichtergroeten, ook aan Lily en tot Woensdagavond, 6 mei, laat ons hopen.
intussen gaarne Uw Pierre Kemp [handtekening]