

Marshall, 22-5-59
Turreneshoek 21

Hoooggerechte Heer Prick,
Jaane zou ik U nog
voor het weekend een wat
meine brief hebben gekhe-
ven. Ik kan het nu niet
permitteren en zal mij dus
bepalen moeten tot een week-
end groet voor U beiden.

Dit een vorig schrijven valt
mij nu in over die handsdruk
van mij. U zult zich misschien
nog herinneren, mijn versie,
waarin bloemen handen ^{worden} geven
in voorkomt. Welnu, zal ik

Maar aannemen mijn hand
is in de leerschool geweest van
het bloemen handen geven en
dat is wat zij ^(de hand) nog mededeelt
het geven, of dat nu een orchidee
is, een roos of een andere,
alle bloemen zijn citoyennes
voor mij. Er is ook een tricolore
en dat is de klaproos, de mar-
griet en de korenbloem. Bij stam-
mit de oudste tyden van de
"âme en peine", die onderge-
schende orchidee al zijn liefelij-
ke, liefhebbende vergis is.

Maar nu nog iets zekelofs; ik
heb nog een aantal doublette
van krontenkijpsels, doch kan
dit nu niet oversien en sorteren.
Doch denk ik wel eens aan U, als
dat U uw goed geld soude uit-

geven, terwijl het hier dubbel
licht.

Wat Perzië betreft Dr. Tj-
dens alhier „Orientalist“, meer
speciaal Perzisch, heeft voor
zijn verjaardag een Perzische
Suite „gekregen“, verlicht met
een f. tal Perzische minima-
turen op briefkaarten. Maar
daarmee moet Perzië het
helaas zo wat bij mij stellen.

Het artikel in de tijdschrift kon mij
ook niet helemaal bevallen,
maar enfin!

U hebt het nu zelf erg druk,
begrijp ik en ik zal ik geen zorgen
er bij overdoen. In dezelfde geest
als uw brief van de 20^e groet ik nu
U beiden, zo dichtbij, hartelijk en
zo nabij-ver als dit nu niet an-
ders kan. Daarom nu