

Maastricht, 2-XI-1961
Turennestraat 21

Hoogechte Heer Prick,

In alle haast, wilt U het schrijven
nog op Uw bureau hebben deze week.

Julienne Huybrechts, is in gezelschap van haar Ruud Peeters vandaag bij mij op bezoek geweest van 16.00-17.30 +.

Zij is zeer onderhoudend geweest in haar vragen en haar man heeft geprobeerd naar mij te schetsen.

Ik sluit nu maar en hoop op Uw lange, zeer dankbaar ontvangene, brief te antwoorden.

In afwachting daarvan,
Met hartelijke groeten, aan Lily en U, en
in alle genegenheid,

Pierre Kemp [hantekening]

P.S. Haar lievelingsbloem = de Zonnebloem

“ “ kleur = geel

“ “ muziek = Couperin le Grand

Zij droeg een jurk in [turkoois??]!