

Turennestraat 21,
3 juli 1959.

Hooggeachte Juffrouw Maessen,

Eerst nu ben ik in de gelegenheid U bijgaande foto te laten toekomen. Bij het plaatsen van een opdracht deed zich de oude moeilijkheid weer voor, dat ik, zoals Karel Reijnders mij opmerkte, de opdracht op de kop schreef. Ik heb het voorlopig provisorisch opgelost door bijgaand kaartje. Later hoop ik het nog op de foto zelf aan te brengen. Verontschuldigt U voorlopig mijn uitblijvend Salomonsoordeel over de plaatsing.

Met hartelijke week-end groet voor U beiden en U eveneens een prettige, innige 5 juli-viering toegewensend

Met de meeste hoogachting,
Uw
Pierre Kemp [Handtekening]