

Maasbicht, 3-3-64.

Archief  
H. G. M. Brink  
Zeer goeder Heer Prof.

Reeds verl. Jonky had ik  
U een lentegroet willen sturen,  
Lily en U, maar ik stelde uit,  
het was te koud. Vervroeg is  
het nog kouder en ik stel  
niet meer uit.

Ik heb echter weinig nieuws.  
Ray Jansens heeft van Prof.  
Oudts een uitnodiging eikregen  
in de Universiteit te Leuven  
en lezing over mij te houden  
en vraeg mij om een „inter-

view over het geheel van  
mijn werk, dat hij in zijn  
dissertatie over mijn werk.

is mijn  
boek  
nog niet had opgenomen of  
wat dienstien verscheen.

Vande laatste 12 gelichten  
heeft de Gods in het Maart m  
me ook weer een opgenomen.

Hopend dat de winter nu  
ook maar wegblijft en de  
eerdinmentjes rijkelijk mogen  
geven bloeien, met hartelijke groe-  
ten van u beiden -

in alle gezamenheid en hoop.  
Respectieus Uw

