

Maastricht, 3-4-'60.  
Turennestraat 21.

Hooggeachte Heer Prick,

Mijn eerste brief met de proefbrillen „geschreven“ is voor U. Hartelijk dank voor Uw jongste schrijven, Robinia en Eugenie hebben er om in hun handjes geklapt!

Gaarne zal ik U a.s. Woensdag 6 dezer over mijn drempel zien schrijven en U de hand drukken. [Jo?], brengt U de productie over 1959 en wat U eventueel al van 1960 hebt maar mee dan kunnen wij daarover en al het andere, wat ons interesseert wel eens bepraten.

Voor nu eindig ik maar, want ik worstel met de nieuwe glazen, die overigens eerst sedert gisteren twee uur [?] in mijn bezit zijn.

Ik hoop, ook het beste voor Lilly en groet U beiden zeer hartelijk en genegen met de beste wensen, vooral voor Lilly, als de niet-helmboswuivende, maar wel brillen-worstelende

Pierre Kemp [Handtekening]