

Maastricht, 4-8-59
Turennestraat 21,

Hoe genoegelijk „rolt“ het leven
van de stille dichter heen... .

Hooggeachte Heer Prick,
Was bovenstaand Pootianisme
maar waar!

Hierbij laat ik U toekomen een
overdruk van Roodkapje, zoals het
verscheen in Tirade van juli-augus-
tus '59. In dat nr. komt ook voor het
interview van Jesseroen d'Oliveira;
dat eigenaardig interessant is.

Van U Nieuwe stemmen. Kath-
Litter. Maandblad Aalst kreeg
ik een verzoek om drie gedichten (onge-
publiceerd) teneinde een bijdrage over
mijn werk door Piet Thomas, een
redacteur, te begeleiden.

Pakkend nieuws heb ik dus niet.

Alleen mag ik bij deze gelegenheid,
het gedrukte Roodkapje, zeker nog eens
zeer dankbaar zijn aan U en aan Lily
voor de vele moeite, die U beide aan
dat Roodkapje hebt besteed.

Borgers zal ik ook blij maken
met een overdruk, want Roodkapje
komt na deze gelegenheid wel niet
meer aan zijn trekken, te worden ge-
drukt.

Vele grote genegen groeten voor
U beide, omrankt van de vergeet-
mij-niet achtige groetjes en meizoentjes-
achtige van Eugenie en Robinia en
weer

gaarne Uw
Pierre Kemp [handtekening]