

P.S. Hartelijk dank voor de Statuettes van Goya.

Maastricht, 4-9-'59
Turennestraat 21,

Cher Cyrherien et Chère Cytherienne.

Als ik U op de glorie van Uw eiland en Uw statuettenschap tenminste mag storen.

Veel nieuws heb ik niet.

Ik werk nog of doe alsof, want de gezichtskring blijft zich vernauwen en ik heb al papier en inkt laten aanrukken om het voortaan te schilderen in plaats van te schrijven.

De AVRO schreef mij per 2/9, dat in de literaire uitzending op 30 (vrijdag) oktober a.s. door Anny Schuiteman 14 minuten uit mijn poëzie zal worden voorgedragen.

De „Les Folies Maestrichtoises heb ik pré-definitief ~~voor~~ voltooid en aan Fernand Lodewick doorgegeven. Hij zal in de loop van de maand iets over mij vertellen o.m. (aan de R.O.Z. en daarbij uit de Folies iets voorlezen.

Voorts ben ik bezig aan een Tres petite suite ~~voor~~ pour Margriet et ses 4 joies des livres.

Een compleet lijstje over de distributie van de Ballets de Coeur zal ik U eerstdaags ter mede-approbatie laten toekomen. Ondertussen kunt U de Variations sur un thème de Watteau verder uitwerken in super esprit-gouloise-stijl.

U beiden hartelijk en genegen groetend, gaarne
Uw Pierre Kemp [handtekening]