

P.S. hartelijk dank voor de statuettes van
Goya. Maarsluis, 4-9-59
Turennestraat 21,

Cher Cythèrien et Chère Cythérienne!

Als ik ik op de glorie van Uw
eiland en Uw statuettenschap ten-
minste mag storen.

Veel nieuws heb ik niet.
Ik werk nog of doe alsof, want
de gezichtskring blijft zich vernou-
wen en ik heb al papier en inkt la-
den verzamelen om het voortaan te
schilderen in plaats van te schrijven.

De AVRO schreef mij per 2/9,
dat in de literaire uitzending op 30
(vrijdag) oktober a.s. door Anny Schuit

tenna 14 minuten uit mijn
preërie zal worden voorgebracht

De Les Folies Maestrichtoises
heb ik pré-definitief voor vol-
tooid en aan Fernand Rodewich door-
gegeven. Hij zal in de loop van de maand
iets over mij vertellen (aan de R. O-Z
en daarbij uit de Folies iets voorle-
zen.

Noorts ben ik bezig aan een Très
petite suite ~~voor~~ pour Margriet
et ses 4 jolis des livres.

Een compleet lijstje over de
distributie van de Ballets de Cœur zal
ik U eerstdaags ter mede-approbatie la-
sen toekomen. Ondertussen kunt U de Varia-
tions sur un thème de Watteau verder
uitwerken in super esprit-gauloise -styl.

U beiden hartelijk en gezamenlijk groeten,
Gaarne
nu ~~met de hand~~