

Maastricht, 5 juni 1959
Turennestraat 21,

Zeer geachte Heer Harry Prick,

Met een hartelijke week-end groet voor U beiden in het kort dit. Ik ben een paar dagen overstuur geweest, mais les idées marchent ...

De frame voor de Hortus non-Bulforum heb gevonden, meen ik althans. Er is op voort te bouwen.

Daar vind ik Uw brief v. 1 dezer gelukkig terug. Het door U geboelde kindervers: nog dansen de bollen in de vitrinen, zal ik gedenken, ofschoon ik meen, dat het al in een bundel enigszins gewijzigd voorkomt.

Maandag, 1 dezer heb ik drie versjes geschreven voor een nieuwe opzet van het kindergedichten-bundeltje – Toen is die kleine instorting gekomen. Enfin, ik moet nog eens bezien of oud en nieuw zich laten verbinden.

Adrienne's vliegen zal ik U gaarne laten zien bij Uw eerstvolgend bezoek. Heb ik U al verteld dat Adriaan de Roover 13 dezer om 14.00 hier zou komen voor een interview? Zo niet, dan bij deze.

Voor van Oorschoot's Woutertje en diens Machieltje heb ik ook, tijdens de „instorting” een idee gevonden.

Wat een vooizen[?]-vinderij allemaal

Ik moet het hierbij maar laten, maar wat ik niet kan schrijven, denk ik gaarne en dan kaats ik met de cijfers 217 en 66 dat het een aard is.

Nogmaals heel hartelijk gegroet met Lily en een zalig week-end voor Uw beiden,

Allergenegeest (en nog veel sterkte, tot U door Uw examenbeslommeringen door is)

Pierre Kemp