

Maarskuld, 6 jun 1962
Trenneshant 21.

Hoogzinnige Heer Trich,

Wat een spijzig bericht moet ik daar
van U vernemen!! Van F.L. Tr.v.L. en K.R.
had ik er nog niets over gehoord. Ik kan mij, uw
beider sekerstellig en onbehoorlijk begrijpen!

Herinneren doe ik nog hoe K.R. mij
enige jaren geleden de Geboorte-dankontzij van zijn
zoontje stuurde en daarin stond men ik hoe de kleine,
eenmaal groot, ook op jeukt zou gaan. Ik schreef een
felicitatie-gedichtje, waarin ik de jeugdige jagen ver-
maande niet op de goede vogeltjes te schieten. Een
jaar of zo later kwam het doodsbericht, dat de
hoop in vader en moeder was overleden. Ik nam mij
voor nooit meer een felicitatie-versij bij een geboorte
te schrijven.

Mijn hartelijke dank voor de toegesonden
getypte gedichten voor de Jids. Zodat ik kan, roek
ik er nog 12 bij elkaar van Roeping en houd mij
dan nog eens aanbevelen. Het zal wel de hele ser-

plaatsig aan te bieden productie voor dit jaar
1962 zijn. En dan nog, als ich kann, want
het is niet te best met mij gesteld. Een toe-
nemende malaise en niet meer die nerve die
mij zo eigen was. Doch wie weet!

De prijs om het drukken van de "Luitje", is
inderdaad om achterover te vallen. U ga eens over-
lezen met de voorzitter v.d. P.K. Stichting. Was
U schreef over Dr. Westdijns bewoingen ten gun-
ste van een uitgave, moet toch meer werk van wijt-
ser alleen betreffen, dan 9 botaneries. Zo heb ik hem
en het begrepen bij zijn bezoek in mei 1959 alhier.

Daarstraks was de heer Zijlstra hier, die mij
een en ander van de Tweelidige - mee - tentoonstelling
beschreef.

Verder nieuws heb ik momenteel niet

Weest met Lidy heel hartefk gegroet en
breng hem mijn oprechte deelneming over. Ik hoop
dat het nog enige dagen beter weer blijft en zeker
van de Pooksteking. Van die dagen bied ik U ook
mijn beste geestefke en wereldfke wensen aan,
tracht hem zoveel mogelijk te verwoosten op te beven
In alle genegenheit
Grietje Kinnert