

Mt. 6-XI-1959

Hooggeachte Heer Prick,

Hierbij een weekendgroet:

Robinia heft een lelie geplukt
voor tante Lily op de bergen.
Voor oom Harry werd door Eugenie geru-
rukt
aan de anemonen, de dwergen.
Toen zijn zij beiden naar Heerlen gegaan.
Daar kwamen zij nimmer aan.
Maar op mijn schrijftafel bloeit veel plezier
bureau
want al wat ik dicht, vloeit op goed papier.
Tot zover de weekendgroet:
P.S. Excuseer eventuele [?}
in mijn schrift.

De uitreiking is verschoven op naar
14 nov. Te 15.⁰⁰ uur. Mij werden
enige namen en adressen voor ge-
nodigden verzocht. Ik heb U opge-
geven, maar U moet Uw zaterdag-
namiddag er niet door laten bederven.

Daar straks hoorde ik Anny
Schuitema en Jan van Herpen (als
ik het wel heb) ± 20 minuten over
mijn werk. Om 17.00 uur droeg Mevrouw
Breuer-Lekkerkerken een 4 tal
gedichten van mij voor bij de N.C.R.V.
Nog een kleine informatie

(2

Weet U soms, het werd mij
gevraagd: in welke jaargang en
pagina van Ad. Interim mijn
gedicht God voorkomt.

Bij voorbaat dank.

De rest van Uw laatste brief
beantwoord, izko [.....] -
stijl . zo spoedig mogelijk.

Paul Haiman verzorgt de in-
leiding op 14-XI-e.k..

Morgen komt een interviewer van
de Haagse Post. Men laat mij weinig
tijd, in mijn gedichten te vluchten.

Hartelijke weekendgroet, nu
van mij voor Lily en U.

Zeer genegen,
Pierre Kemp