

Maastricht, 9-6-'65

Turennestraat 21.

Hooggeachte Heer Prick,

Van bevriende zijden kreeg ik Zalige Pinksterwensen en dat markeerde mij nog meer dat ik zo ongeveer niets meer hoorde uit de Ulpinestraat. Zelf ben ik een ruime week zeer beroerd geweest; in die tijd kwam nog bezoek en moest het plateau v. mn bureau worden genivelleerd, met gevolg dat gereedgelegde brieven ter beantwoording in het gedrang kwamen en op de achtergrond raakten. Ik ben nu iets beter gesteld en hoop de schade deze dagen in te halen, hoewel ik ook begrijp, dat U zich in de penibelste drukte van het jaar door de examens bevindt. Ik hoop liefst in geen geval dat U of Lily er ziek aan toe zijn. In ieder geval ik bij de afwerking van eventuele correspondentie de meest passende bekorting toepassen. Hoe ook, met mijn wat Zalige Pinksteren en alle goede wensen voor sterkte in het drukke examenseizoen.

Uw zeer genegene

Pierre Kemp

Tot een dezer dagen dan!