

Maastricht, 12-6-1959  
Turennestraat 21

Hooggeachte Heer Prick,

Met week-end groet het  
volgende: dank voor brief  
en de kinderen van Madame  
Charpentier, als ik het wel  
heb. Het blondje, doet mij  
even aan het blondje van de  
Pacific denken. Ik dacht ook even aan poppen v. Lily.

Morgen hoop ik Adriaan  
De Zwijger, pardon De Roo-  
ver Uw groeten voor hem  
over te brengen en te vragen,  
wanneer het interview  
wordt uitgezonden

Z.O.Z.

V. Oorschot vindt een afzon-  
derlijke uitgave van Roodkap-  
je te riskant en zal het ge-  
dicht aan de redactie van  
Tirade voorleggen. Ik had  
het ook niet aangedurfd,  
het uit te geven.

Gaarne zal ik U a.s. Woens-  
dagmiddag 17 juni tussen 4 en 5 U  
hier ontmoeten. Wij kunnen  
dan veel over de Tuin-on-  
bollerig vertellen en ik kan  
U al copie of anderszins  
meegeven. Met veel dank vooruit!

Intussen met mijn hartelijk-  
ste dichtergroeten, die U trouw  
moet delen met Lieltje,  
allergenegenst Uw  
Pierre Kemp