

Maassluis, 12-6-1959

Turennestraat 21

Hoogzeachth Heer Prick,

Met week-end groet het
volgende: dank voor brief
en de kinderen van Madame
Charpentier, als ik het wel
heb. Het blondje doet mij
even aan het blondje van de
Pacific denken ^{De doet ook even} aan poppen v. hily-

Morgen hoop ik Adriaan
de Zwijger, pardon bekoor-
ver uw groeten voor hem
wat te brengen en te vragen,
waarna het interview
wordt uitgezonden

-0-2

V-Oorschot vindt een afson-
derlyke uitgave van Roodkap-
je zeer interessant en zal het ope-
dicht aan de redactie van
Tirade voorleggen. U had
het ook niet aangedurfd,
het zult te geven.

Waarne zal ik U a.s. Woens-
dagmiddag ^{17 juni} tussen 4 a 5 u
hier ontmoeten. Wij kunnen
dan veel over de Tuin-on-
bollerij vertellen en U kan
U al copie of anderszins
meegeven. Met veel dank voor u!

Insussen met onze harteljk-
ste dichtergroeten, die U trouw
moet delen met Lieltje,
allergeneest u

~~W. de K.~~
W. de K.