

Maastricht, 13-april
1966
Turennestr. 21

Zeer geachte Heer Prick,
Dank voor goede wensen in Uw brief

Van 8 deze

U hebt U voorgenomen om op 21
April naar Maastricht te komen en in
Uw plaats zou ik dat doen, ook al riskeert
U er bij Lily niet meer een 100 % P.K.
te zien te krijgen. Naar omstandigheden maken
we het nu korter, of langer, in elk geval:
Welkom! Het is nu toch al zo ver ge-
komen, dat leerlingen Perzische Suites kun-
nen sparen.

Ik heb de indruk, dat Lily net als
ik, vele tabletjes enz. enz. moet slikken. Zij

staat als [Drentse?] op hun [leven.....?]
halverwege en George Duhamel is juist van-
daag overleden op zijn 81 jaar. Ik sta aan
het eind en kan niet meer terug.

Ik eindig maar, moe van sla-
pen, dromen en wankelen heen en weer.

Met mijn beste wensen voor Lily
en U dan genegener wijze

Pierre Kemp

Ik kan dan heel langzaam aan
mijn Nachlass (N A C H L A S S) werken