

Maastricht, 14-XII-1961.
Turennestraat 21,

Hooggeachte Heer Prick,

Wij kennen in onze taal de grijsaard, de rijkaard e.d. maar staat in van Dale ook het woord Kussaard? En zou dan de P.K. Stichting bij feestelijke gelegenheden iets zijn, als de Verenigde Kussaard? Dan zou L. Tegenbosch nog gelijk krijgen bij zijn beschouwing, over de P.K. Stichting als vermaakscentrum.

Doch alle gekheid op een stokje; ik ben blij dat de jongere generatie zo genoten hebben van de binnenpret. Ik zit nu dubbel en dik in de schrijframp v.d. beantwoording der gelukwensen en wat daarmee verband houdt. Maar U is [de?] steeds hartelijk welkom op 19 december, Dinsdag, om 16.00 uur, zoals U dat hebt voorgesteld en ik hoop dan bij leven en welzijn gaarne te luisteren vooral naar dat hemdjes-verhaal bij de opening van de tentoonstelling.

Naar het Roeping extra nr. ben ik uiterst benieuwd, wat er weer in deze doos van Pandora wordt schuilgehouden.

Weest voorlopig alvast hartelijk gegroet met Lily van Uw beider genegene

Pierre Kemp

P.S. Ik zal het met U hebben over de krantenknipsels over 1-12-1961 bij uw bezoek, want het zijn er nog al wat.