

Mt. 17-2-1960

Hooggeachte Heer Prick,

Hartelijk dank voor jongste brief. Ik ben blij, dat U mee bijdraagt aan het medeleven met de 50^e verjaardag van Gabriël Smit. En ik vertrouw het U wel toe er iets van te maken, wat ons beiden eert.

Het is nu half een en tot nog toe is er nog geen telefoontje gekomen om mij op te roepen voor St. Annadal. Maar het kan nog komen.

Wilt U namens mij Lambert Tegenbosch danken, voor de moeite die hij zich geeft voor mij. Ik sluit deze brief nog even niet, om het laatste nieuws te melden, maar ik ben zeer onder de indruk en afgemat, niet optimistisch.

De oproep voor opname is vandaag nog niet gekomen.

De hoop is nu weer op morgen.

Dank, veel dank voor alles en hartelijke week-end-groeten voor Lily en U van Uw zeer genegen, neerslachtige
Pierre Kemp