

MA. 17-2-1960.

Hoopzacht Heer Prick,

Heartelijk dank voor jongste
brief. Ik ben blij, dat ik mee
bijdraagt aan het medeleven

met de 50^e verjaardag van
Gabriel Anst. In ik vertrouw
dat ik wel toe er iets van 15
maken, wat ons beiden eer +.

Het is nu half een en tot

nu toe is er nu geen telefoontje
genomen om mij op te roepen voor

H. Annadot. Maar het kan
mij komen.

Wilt u namens mij hanteer
Tegubush danken, voor de moeite
die hij zich geeft voor mij. Ik
sluit deze brief mij even niet,
om het laatste nieuws te mel-
den, maar ik ben zeer onder de
indruk en affemat. , niets
optimistisch -

De oproep voor opname is van-
dage mij niet gekomen -

De hoop is nu weer op morgen -

Dank, veel dank voor alles a hant.

Met week-end-groeten van hant en
U van de zeer gezegen, meestrechtz
~~van de~~