

Maastricht, 7-6-'62

Turennestraat 21.

Hooggeachte Heer Prick,

Hierbij laat ik U toekomen 12 gedichtjes voor Roeping bestemd. Elk er van had ik graag in tweevoud op de bekende manier getypt.

Veel nieuws heb ik niet, alleen de mezzo-sopraan van de Badeneries vindt het nu weer goed en laat het aan mij over om haar naam in het drukstuk (boekje) te vermelden.

Tot besluit van dit schrijfsel (mooi rijmoord voor stijfsel) een bekende bijlage als tegenprestatie ook voor Lily's bemoeiingen.

Ik hoop, dat het met Uw beider gezondheid en omstandigheden goed gaat en noem mij als steeds met de hartelijkste groeten en beste wensen in alle genegenheid gaarne Uw

Pierre Kemp

P.S. Laat mij mijn medeleven met de examendrukke niet Vergeten.