

Maastricht, 17-XI-1962.
Turennestraat 21,

Hooggeachte Mevrouw Prick,

Natuurlijk vond ik het erg jammer, dat Harry ongesteld is geworden en niet op Zaterdag is kunnen aankomen. Ik hoop, dat hij intussen al weer wat is opgeknapt. Want vanavond hoorde ik plotseling zijn stem inzetten en ik dacht dat is Heer Prick en hij was het ook, die het over zijn van Deysseel-turf had. Dat hij er het succes mee moge hebben, dat het werk waardig is.

Met mijn vrouw gaat het stilletjes aan goed. En wij hopen hier er het beste van.

Maar wat ik vooral hoop is, dat Harry spoedig weer in de gelegenheid is, om in alle aisanse weer een nieuw afspraakje te formuleren.

Tot dan, onder herhaling van mijn beste wensen voor zijn herstel en met genegen groeten voor U beiden gaarne Uw

Pierre Kemp