

Maastricht, 19-1-'61
Turennestraat 21.

Hooggeachte Heer Prick,

Op uw gezag, te wachten op een nadere brief, die U op 15 of 17 dezer zoudt schrijven, heb ik maar gewacht. Nu denk ik echter als Zuster Anna in Blauwbaard op mijn beurt:

Broeder Harry, ziet gij nog niets komen. Ik hoop tenminste niet of juist, dat U niet ziek is. Zijn er andere moeilijkheden, dan moeten wij deze niet ontwijken en ze zeker mij niet trachten te onthouden. Ik denk ik in ieder geval nog te wachten tot morgenochtend, dus Vrijdag, 20 januari postbestelling van 8.30 u. [...?] 20-1-1961

En nu heb ik gewacht tot hedenmorgen, maar Zuster Anna heeft nog niets zien komen. Ik ga nu al vast beantwoorden, wat er in Uw brief stond. En dan begin ik met U en Lily hartelijk te danken voor Uw goede D.I.L. zorgen.

Met Uw eventuele komst op donderdag, 26 januari a.s. zal ik gaarne rekening houden, men kan zoveel mondeling afdoen tegen schriftelijk in dezelfde tijd.

Ik wilde in mijn 75^e levensjaar nog eens de diverse tijdschriften, waaraan ik medewerkte, bedenken met wat gedichtencopie. Zonder mijn cahiers over 1960 gaat dat moeilijk. Ook zij zijn dus weer „le bienvenu ou les bienvenus“

De afdeling, die U wat te dun vindt, kunnen wij wat opvullen, zonder schoonheidsinstituut. Ik ben blij, dat U hier weer kunt inspringen met Uw advies.

Zou ik de „Lecture à Vue“ 61001, niet liever bewaren voor een boze bui?!

Ik heb nog gewacht op de avondpost, maar de beloofde brief was er niet bij.

Wil ik dit schrijfsel nog morgen in Uw handen zien, dan moet ik sluiten, niet na U en Lily nog hartelijk te hebben herdacht voor Uw beider ijver en verzekerd, dat ook, als er voor mij vervelende berichten zouden zijn, ik niet beloof te worden ontzien en toch met complete dichtergroet U beiden meest genegen blijf als Pierre Kemp