

Maasticht, 19-1-61.

Turennestraat 21.

Hoogzedenheer Tack,

Op uw gezeg. te wachten op een nodige brief, die ik op 15 of 17 dezerzondt schreef, heb ik maar gewacht. Nu denk ik echter als Zuster Anna in Blauwbaard op uze beent:

Broeder Harry, ziet of nog niets komen.

Ik hoop tenminste niet of juist, dat ik niet zie is. Zijn er andere moeilijkheden, dan moeten wij dese niet ontwijken en ze zeker mij niet drachten te onthouden.

Ik denk ik in iedergeval nog te wachten tot morgenochtend, dus Vrijdag, 20 Januari postbestellig om 8.30 u. Gm.

20-1-1961.

In nu heb ik gewacht tot hedenningen, maar Zuster Anna heeft nog niets zien komen. Ik ga nu al vast beantwoorden, welke in uw brief stond. In dan begin ik met u en lief harteljk

