

Maasbich 19-4-1959

Tuvennestraat 21

Hoofppriek Heer Harry Priek,

Het doet mij oprecht genoegen ik het volgende te kunnen citeren uit een brief van Dr. Karel Meeuwesse. Zulkis aan de hand van zijn antwoord op mijn Zending van "De Tocht".

"Ik ben de Heer Priek, die een oudleerling van me is aan de Tilburgse Leerjaren, en zijn verloopde zeer erkentelyk voor het over-tikken van een zó omwoenryk werk. In ja-zen heb ik niets meer van hem vernomen. Ik zal hem d'zer dagen schryven ^{om} hem en zijn meisie te bedanken voor hun vriende-lykheid."

Ik heb Dr. Meeuwesse het origineel ^{had}

P.S. Uw bespreking "Imenitaat" zie ik belangstellend en dat zeer besniet.

en dus geen vande doorslaggen toeghonden.
Ook van de anderen heb ik het weck
van 't beiden gereleveerd.

Doordat ik al enige weken niets meer
origineels heb gedicht, is er by my een ma-
laise ontstaan, waer ik, my alleen tegen
kan verzetten, door de wel aangekomen
schetsjes uit te werken.

Wat de "Tuin der lusten" betreft,
ik voel iets voor de titel as volgt:

Tuin der Lusten
(Zonder zijpanelen).

Welks omdat deze panelen liever over-
sla. Ik kan de arme mensjes niet ha-
genetinke drang zo moeilijk van het kruis
slaan, ook al is dit kruis een haep.

Jan heb ik nog een motto voor het
gheel. Het is

"Wo Haare sind, ist Freude"
Dit heb ik eens in Vellinck gevonden.

het is een Oud-Duitse Spruch en ik
kan ze in Jellonek niet terugvinden
om het verband. Als U ze soms in Jell
nek tegenkomt, houd ik me voor preciseren
aanbevelen.

Ik zal stilam mobiliseren voor de
Tun der Kusten. Het "Ballet de Coeur" maakt
als mij dat mogelijk is, toch een kansje
op een afzonderlijke uitgave, waarvoor
laten men bij het vertellen in mijn Dick-
derstübchen? Ik denk hierbij weer aan
Pletty Kluijtmans, die de mannen po-
seurs noemt. Maar dat moeten ze ook
zgn, poseurs dus, hoe willen ze anders de
vrouwen in positie brengen.

Ik zou ik nog wat meer willen schrij-
ven, alleen ik moet haast naar bed en
het wordt tijd, dit alles in een enveloppe
besluiten. Een kleine bijdrage voor Uw dossier
gaat hierbij. Kater hopenlijk meer.

Met mijn hartelichste dichtergroeten
voor U beiden, garme genege Uw
garme genege