

Maastricht, 20-1-'64
Turennestraat 21

Hooggeachte Heer Prick,

Et le poete m'écrit.

Dat mag ook wel, want bijna 24 uur is het weer geweest... et le poète s'endort... Dit als variant op ... et l'enfant s'endort... een compositie van Ernest Chausson.

En nu hij even wakker is, denkt hij het eerst aan een brief van Harry G.M. van 13 dezer. Daarin verneem ik dan dat Adriaan de Roover sedert Juni in London (maar practisch nooit meer iets van hem hoort) woont.

De Belgische Linie Brussel heeft mij een artikeltje gevraagd over mij zelf, met een gedicht en eventueel een ontleding daarvan... Ik heb voor het eerst „neen” moeten verkopen in mijn leven, gezien mijn abominabele toekomst. Ik moet het tot April zien te rekken, om mij te laten prikken in mijn zieke oogen en te hopen, dat het nog eens moge meevallen met die geschiedenis.

Tot dan en zeer gaarne eerder b.v. 28 januari zie ik Uw voorgenomen bezoek aan mij gaarne tegenmoet.

Weest intussen met Uw allerliefste heel hartelijk gegroet in alle siervormen van genegenheid

van Uw beider

Pierre Kemp

die zich gaarne verontschuldigt voor dit gekrabbel.

P.S. Ik ben benieuwd over de vergadering laatstleden, o.a. met mijn zoon.