

[Groene ovale stempel
Archief H.G.M. Prick]

Mt. 21-1-1965

T.str. 21

Zeer Geachte Heer Prick,

Gehoopt had ik, na een paar ellendige weken ziekte en nog niet over, gereed te komen met een kleine zending voor „Raam“. Het is mij niet gelukt. Laat mij hopen, a.s. Maandag? Mijn huisarts is mij aan 't verzoeken om eens naar Sint Annadal alhier te gaan. Ik voel er niets voor. Uit de door U mij toegezonden probeer ik een Suite voor een het gestorven trommelkorps 1964 samen te stellen. Maar binnenkort meer. Weest met Lily in alle genegenheid hartelijk gegroet van

Pierre Kemp [handtekening]