

Maastricht, 22-V-'60
Turennestraat 21,

Hooggeachte Heer Prick,

Hierbij een dozijn gedichten, naar aanleiding van de vraag van Dhr. Tegenbosch, om nog copie van „Roeping“. Ze zijn uit het 2^e cahier van 1960 gekozen en ik heb ze alfabetisch gerangschikt; wat overigens niet per se moet worden volgehouden. Wel had ik het „Wiegenlied voor twee rozijnen“ gaarne voor

„Voorjaarsliedje, niet voor twee rozijnen geplaatst gezien.

Als U nu zo vriendelijk wilt zijn deze copie te laten typen, ben ik Uw vereerde typiste en U, die het wel in handen wilt spelen voor dhr. Tegenbosch. Ik beveel hierbij mijn vrij couvert van harte aan en dank U weer een keer te meer voor al Uw zorgen.

Dr. Berntrop te Amsterdam zond me deze week een knipsel uit het Vaderland (Den Haag) van 14 mei jl. met een artikel „gelezen en geknipt uit de Haagse schoolbladen“ Daarin heeft de jeugdige Wouter van der Horst geschreven

Pierre Kemp en Marsman staan boven op de ladder van de Nederl. literatuur enz. enz. enz. Ik zal het U bij gelegenheid eens laten lezen, nu trek ik mij maar bescheiden terug.

Ook Dr. Berntrop vindt het zo aardig, dat deze schoolgeneratie zo op mij gesteld is.

Ik moet hier eindigen op bevel van mijn ogen. Met hartelijke groeten en dank om Uw beider assistentie alweer

allergenegenst

Pierre Kemp [handtekening]

P.S. Voor een doorslag houd ik mij aanbevolen.