



Maastricht, 23-1-64
Turennestraat 21.

----- et le poète s'éveilla -----

Hooggeachte Heer Prick,

Dank u voor brief van 22 deser. Welkom, ook op 29 deser! Ben benieuwd naar uw verslag!

Van Dr. Braakhuis nog niets gehoord of gezien. Kunt U het artikel in de Nieuwe Taal- gods eventueel meebrengen? U ben blij, dat Prinses Beatrix ^{er} niet alleen is met haar glimlach! En wat ik er ook nog ben met een minder K. Hoogheidstijden!

Van Bert Balder ontving ik diens Coicover 181/182. Piet Calis-Gesprekken met Dichters. De foto's met het palet van Les Belles Couleurs de Velours op, vind ik waardig van de 2 FANS

die de RAA M-suite bevolken.

Beste wensen en tot ziens, want het
begint mij om de ogen te wemelen.

Zeer gezegen tot U beiden.



--- et le poète s'endort.....