

Mt. 24-1-66
Turennessstraat 21



Zeer Geachte Heer Prick.

Al lang hebt U niets meer van mij gehoord
en ik weet nu maar het. d.w.z. kort zijn.

Laat mij hopen, dat het Lijf u U goed gaat
momenteel.

Maar ik moet de gevraagde bijdragen voor de
"Gids" inleveren van 10 Feb. en ik heb een paar
heroerde weken achter de rug (d.w.z. helpen achter
hart en oogen).

Kunt U mij de copie van de Vedoen Compositie
laten toekomen, dan kan ik er iets eromt mij wat in
aanvullen, en zijn doodschriftjes bij.

Bijvotbrant denk (en een volgende keer weer wat
uitbrengen). Met vele gezellige groeten,

Rienne Kemmer

P. 3. Heeft U mij iets gehoord van
ROEL VAN HEERDE?

P. 2. II. *Mij iets gehoord van de Persoon
Ander?*