

Was de
viering nog al inter[....] Maastr. 26-5-'66
Met de Componist gaat het slecht,

Zeer Geachte Heer Prick,

schiet
niet
meer !
op?

Veel nieuws heb ik niet. Van

Meulenhoff kreeg ik nog een druk. Ik zie
niet meer wat ik schrijf, doch vooruit maar
met de Zeven gedichten in het boek over de
dood voor de Gids. Eigenlijk wilde ik
U en Lily een Pinkstergroet laten toeko-
men, als hier geschied. Ik moet staken. Met
mijn beste groeten aan Lily en U, op tevreed
van gezondheid en intellectualiteit, in alle
genegenheid

Uw

Pierre Kemp [handtekening]

Tot latere brief nog volgt. Ik ben er echt
beroerd in sluipende toename!!