

St. Annadal 28-3-'60

Hooggeachte Heer Prick,

Morgen hoop ik, op aanwijzing Dr. v.d. Meer Sint Annadaal te verlaten. Het heeft zijn consent al, is trouwens van hem uitgegaan.

Ik ben dan wel thuis, maar het duurt nog wel zes weken met proefnemingen van glazen voor de cataractbril, dat ik iets zal kunnen gaan doen, wat voor de toekomst kan zijn. Tot dan!

Hartelijk dank voor Uw bezoeken en hopen op een meer normaal schriftelijk verkeer, met de hartelijkste groeten, ook aan Uw, laat mij hopen, herstellende Lily,

zeer genegen den

vereenzaamde dichter, Uw

Pierre Kemp [handtekening]