

Maastricht, 28-7-1959
Turennestraat 21,

Hooggeachte Heer Prick,

Beste dank voor zending, die ik vanmorgen ontving.

Jammer, dat het Arnhemse sprookje nog niet de gewenste realiteit heeft gevonden. Maar dat komt toch wel in die zalige weken van gebak en bloemen.

Vanavond om vijf uur ben ik gereedgekomen met het ex. voor v. Oorschot, op de inhoud na en de twee gedichten, die ik nog moet inlassen: Octaven en Suns Beauty Shop. Ik probeerde daar in de schemering de ene regel, over de andere, te schrijven, wat nooit een schitterend effect maakt. Zodra ik de inhoud heb en Uw getypt exemplaar, zal ik de laatste wijzigingen nog aanbrenge op Uw en mijn exemplaar en U het Uwe terugzenden.

Lily houdt toch maar steeds heet aardse voor ogen en brengt dit blijkbaar met haar schoentjes-surprise tot uitdrukking. Zij wil gaarne op vaste grond blijven. Als real-politiker kan ik haar keus niet anders dan „toejuichen”, zoals dat in ons overdrevenste taalgedeelte heet.

Ik moet mijn brief sluiten, wil hij U nog morgenochtend bereiken. Alle hartelijkst dus voor U beiden en in een gelijke [streling?] van genegenheid verbonden gaarne Uw beider,

Pierre Kemp [handtekening]