

Maastricht, 30-12-1962
Turennestraat 21

Hooggeachte Heer Prick,

In Uw laatste brieven had ik al enige bezorgdheid menen te merken.. Ik raadde echter niet in die richting, nl. van Lily. Ik hoop, dat nog alles goed afloop en dat U beiden, dat bespaard blijft, wat U een verloren illusie zou moeten schijnen.

Mijn vrouw is weer in huis terug vanaf 21 december. Het ijzige weer is echter een grote belemmering voor het nog resterende activiteit. Bij de dooi hoop ik maar, dat dit nog terecht komt.

Hierbij voeg ik U het krantenknipsel van het handelsblad van 15 dezer, waarin Piet Calis vertelt, of liever mij vertellen laat. Na lezing houd ik mij voor retour aanbevolen.

Ik maak het maar niet langer en eindig met Lily en dan weer met U vooral op lichamelijke welstand voor 1963 toe te wensen, in de goede, gekende genegenheid van de diverse jaren onzer correspondentie

Pierre Kemp [handtekening]