

Marshall, 30-12-1962

Tuynendreef 21

Hooggeachtbare Heer Parck.

In uw laatste brieven had ik al enige bezorgheid menen te merken. Ik raakte echter niet in die richting, nl. van hily. Ik hoop, dat nog alles goed afloop en, dat U bedenkt, dat bespreekd blijft, wat U een verloren illusie zou moet schijnen.

Mijn vrouw is weer in huis terug vanaf 21 december. Het ijzige weer is echter een grote belemmering van het nog resterende activiteit. Bij de dooi hoop ik maar, dat dit nog veellet komt.

Hierop zag ik U het krantenknipsel van het Handelsblad van 15 dezen, waarin Piet Calas vertelt, of liever mij vertellen laat. Na lezen houd ik mij van retour aanbevelen.

Ik maak het maar niet layen en eindig met hily en dan weer met U vooral op lichamelijke welstand van 1963 toe te wenden, in de goede, gekende geneeskunde van de doven jaren onze correspondenten

