

Maashuis, 31-7-61.

Tuvennestraat 21.

Hooggeachtin Heer Frick,

Al heb ik niet veel te vertellen met mijn pen, ik mag al de zorgen van hield en ik toch niet vergeten en moet wel eens denken aan Uw Zeebleu-vacantie, geldt ik mij dat reeds heb overgepenst bij Uw goede voornemens over de maand Augustus.

Vrienden het grafisch, dat dit schriftsel begeleid en dat ik beide kunt besteden van de één of anden badinerie volgens Uw eigen inzicht en zeker niet te zwaarwichtig. Ik maak die letteren "zomet" frei, wat een lichte woord van zoverd "schonns" man uit het hoofd zetten en in de natuur-verschynselen, die liefst geen verhevelingen moogen-blijken. Uw troost en welbthungen zoeken.

hoe koninkrijken hoe beter.

U gaat aan het strand logeren in een strandhuisje of hoe beter ze die dingen. Verwacht U dan van de oranje badpakken en schryft U mij later eens in welke verhoudingen, die op het totaal der badpakken voorkomen, ook in de verhoudingen tussen bikini's en de traditionele kanten, traditionele modellen. Wel kon ik nog van U, van wanneer tot wanneer U afwezig zijt op nr. 42. Bij voorbaat dank.

In me, in afwachting van toekomstig horen en/of zien, met mijn beste wensen van Uw beiden verpozing en hartelichste groeten, ook van hily, Uw

Soegenezen



P.S. Het gedrukte stukje hierbij dient als coverpage van de bijlage!