

Uitgetypte tekst Inv 323 -080

Omdat ik een heiligen bakker wil worden  
en de zon kruiden in het deeg van den dag  
hangt je lach scheef in je hals boven  
het symbolum van je orde.  
Je hoeft me niet te gelooven.  
~~als het heilige brood is gereed~~  
~~eet vraagt je de eersten beet.~~

18-2-'29