

DRAAIENDE DAALDER

Ik zet de daalder op een kant
en doe hem wielen.
God heeft geen linker- en geen rechterhand,
alleen maar zielen.
Waar mensen wonen komen ze in de kinderen.
De daalder draait en God kan niet verminderen.

DUIZELING

Ik word nog over het licht gedacht
in alle ruiten
en waar het licht hangt uitgevlagd
naar buiten.
Ben ik het nog, die dat denken kan,
of staat er van uit mijn voeten
niet een naamloos ding als schijn van man
het licht-in-banen te groeten?
Wie keert het licht zo telkens om,
als zoekt hij 't van binnen te raken?
Ik ben al weer beter en zeg weer: kom!
tot een van de vreemdste zaken.

EVENWICHT

Een heel klein handje als een kastanjebot
heft zich een eeuwigheid en zweert voor God.
Een plaat draait op een gramfoon
het voorspel tot de namiddag van een faun.
Dit is muziek die haast mijn ziel bedriegt
en toch, ik voel dat zij haar niet beliegt
en maar met haar dimensie door de hare schuift,
zonder dat de ene de andere overhuift.