

### AFWEZIGHEID III

Soms voel ik mij meer en meer  
een broer van oude daken  
en zoek in 't nuchtre glas  
der ruiten naar mijn geest.  
Ik vraag mij: wie is die heer,  
wiens ogen mij daar raken?  
't Is, of hij al eens mij was.  
Of ben *ik* hem maar geweest?

### ALLEEN

Ik denk nog zoveel als de bloemen  
denken bij nacht en dag.  
Ik zit en zit dingen te noemen,  
waar ik meteen om lach.  
Dat doe ik zonder te peinzen  
waarom en waarheen,  
want ik zit toch zo gaarne te veinzen,  
dat ik ben alleen.

### ALLERSCHOENEN

Ik houd een allerschoenendag,  
allerschoenen aan de voeten  
en een bijzondere schoenenvlag  
zal daarbij wappren moeten.  
De straten zijn vol van hun geluid,  
de schoenen lopen in en uit,  
in groepen, soms in stoeten.  
En oude schoenen heel alleen,  
die weten soms niet meer waarheen.  
Daar zal de vlag voor groeten.