

Allerhoeden.

Ik houd een allerhoeden dag,
allerhoeden aan de voeten I
en een beginnende schierenvlag
zal daarbij wapgen moeden.
De straten zijn vol van huim glorie,
de scholen luopen in en uit,
in groepen dans, in stoetengang
Die oude kleinen heel alleen,
die zullen gons niet meer waarschen.
Daar zal de vlag voor grachten.

7-XI-38

C.P. Post Redact. 26-XI-39
Ncl 40